

## Beretning 2008

# Helsingør Haandværker - Sangforening

*Stiftet den 30. januar 1848*

## HHSF's Generalforsamling den 17.02.2009

### *Bestyrelsens beretning ved Formanden:*

Så er det ved at være et års tid siden vi sad her sidst, og i siden sidst er så foreningen blevet sine 161 år gammel.

Det har været et begivenhedsrigt år med megen aktivitet af forskellig slags. Til den mere munter har været et utal af runde dage, udadvendte aktiviteter i nærmiljøet og de arbejdsomme sommerdage hvor alle de medlemmer der kunne gav en hånd med i forbindelse med istandsættelsen af vort dejlige lokale.

Desværre var der også brug for Choralen i det forgangene år da vor tidligere formand Ove Mikkelsen i oktober opgav kampen mod sin svære sygdom. Han kom i foreningen næsten til det sidste og var optimistisk og tilsyneladende nogenlunde frisk. Desværre kan skindet bedrage og den 4. november sagde vi endegyldigt farvel til Ove. Måske vil det her være på sin plads at hæve glasset og mindes de gode stunder vi har haft sammen med ham.

Æret være hans minde, skal vi rejse os op og holde minuts stilhed og udbringe en Skål?

### Og hvad lavede vi så i 2008?

Vi startede i midten af januar, helt præcis den 12, med at fejre Erik Mikkelsens 70 års fødselsdag. En herlig fest som alle nød meget.

Den 11. april fik Poul indsat reservedele i bevægeapparatet og den efterfølgende sangaften den 15. april måtte derfor aflyses.

Heldigvis gik det rask fremad og søndag den 18. maj kunne vi under hans kyndige vejledning afvikle det årlige maj arrangement. Til at hjælpe os med at binde dagen samme til et varieret arrangement fik vi hjælp fra La Corius og Klaus fra Visens venner der begge gjorde særdeles godt. Den eneste malurt i bægeret var at vor nye lejer Gospelkoret svigtede. De var faktisk kommet og stod ude på vejen, men da

deres dirigent ikke mødte op, hvilket hun efter signe af og til afstod fra, så opgav koret og gik hjem.

Det var måske meget godt at de ikke alle mødte op for de er over 50 i koret og det ville have tæret alvorligt på både plads og ta' selv bordet.

Vi hørte for resten senere at dirigenten blev fyret på baggrund hændelsen så noget godt fik Gospelkoret ud af at være inviteret til vort maj arrangement.

Lige efter maj arrangementet, i weekenden 24 og 25. maj, gik vi i gang med at renovere lokalet vi her sidder i. Vinduer blev adskilt i mange stykker og der blev skrabet, slebet, grundet, malet kittet og samlet igen. Over de to dage det stod på var der en fantastisk opbugning for alle selv vejret viste sig fra sin bedste side.

Det var en fin oplevelse at prøve at arbejde sammen, og det vise sig at det også kan være hyggeligt. Den eneste der på et tidspunkt fik en dårlig oplevelse var Svend, og jeg tror vi er mange der kan skrive under på at Svend aldrig mere i sit liv vil tape vinduer om det så skal koste ham livet.

Vi fortsatte weekenden efter med at male vinduer og så få dem samlet igen.

Det med at vaske lofter ned og male salen flere gange blev først færdig i slutningen af oktober og det blev gjort med hjælp af Kims rullestillads der betjent af to uden styrmand. Ganske vist havde Kim instrueret ganske grundigt om sikkerhedsreglerne når man arbejder med stilladser, men der skal også være plads til det frie initiativ, så metoden med at to mand lyn hurtigt skubber stilladset rundt medens de to andre holder rullerne på loftet, den kan anbefales. Og det virkede.

Hvis I alle vil tage deres øl i hånden og lægge nakken tilbage er der en mulighed for at se Flemmings signatur der beviser for kommende generationer at han i alle tilfælde lavede noget oppe i loftet.

Skål!!!

Vi har brugt ca. 18.000,- på materialer, men jeg syntes de er givet godt ud og resultatet er fremragende. Og 18.000,-, det lyder måske af mange penge men når man ser på at vi har fået malet tre rum fra gulv til loft, spartlet og malet 72 vinduer og skiftet et loft ja så er beløbet jo givet godt ud. Som kuriositet kan nævnes at det billigste tilbud vi fik fra en lokal malermester for kun at male vinduerne lå på lidt over 76.000,-. Så godt gået drenge.

Den 17. juni havde vi sidste sangaften før sommerferien hvor vi sluttede af med et stykke smørrebrød, og en enkelt øl.

Sommeren blev dog afbrudt den 19. juni hvor vi havde fælles sommer-arrangement med Helsingør Kvindekor på hoved biblioteket.

Lørdag den 9. august var det Søren's 50 års fødselsdag og vi mødte talstærkt frem og fik sunget for de frem mødte gæster.

Og jeg syntes egentlig Søren forsøgte at indføre en ny god tradition ved at invitere så mange enlige damer af så høj en kvalitet. Godt initiativ som kommende fødselarer måske kunne lære noget af.

Den 19. august var ferien slut og sangen begyndte igen.

Fredag den 26. september var der kulturnat i Helsingør og i år fik vi da sunget noget, to gange på Bymuseet og en gang i Teatersalen, også et rigtig godt arrangement. Selv om man skulle ud og motionere mellem numrene.

Den 24. oktober var vi inviteret til Visens Venner i Helsingør Musikteater. Det blev en rigtig god aften med spising og god underholdning. Heldigvis fik vi også selv chancen for at synge for et kræsent publikum, og det var ikke så dårligt hvis man skal tro dirigenten unge kone. Et fint arrangement som jeg håber vi inviteret med til igen om et par år.

Den 4. november blev Ove begravet. En trist historie, men sådan er livets gang desværre også. Koret var på Inga's opfordring mødt talstærkt frem for at synge Choralen. Det blev en smuk fremførsel som glædede Inga meget. Om det glædede Ove ved jeg ikke, men jeg er i alle tilfælde helt sikker på at han hellere ville have stået og sunget for en anden end at ligge der selv.

Den 14. november fyldte Erwin 60 år. Han kan umuligt have været sød og rar i det forløbne år for det var da et helvede dårlig vejr han havde disket op med da vi mødte op for at deltage i et mindre morgentraktement i privaten. Han må have anet hvad vej det bar, for jeg ser stadig for mig hans behagelige smil i hele ansigtet da han stod inden døren i varmen med døren på klem for at høre på os, der stod i den silende regn med blæsten susende om ørene medens kulden sneg sig om igennem benene. Men til hans ros må siges at da vi var færdige inviterede hans os ind i varmen og prøvede at få liv i os igen.

Også i år var der juleshow i Sct. Mariæ Kirke. Den 11. december kl. 19.00 gik det løs. Som sædvanligt var der inviteret flere kor og det blev faktisk en af de bedre koncerter i mange år hvad angår kvaliteten af korene. Vi gjorde det så vi kunne være os selv bekendt, men konkurrenterne er begyndt at komme nærmere. Og som

sædvanlig havde Kvindekoret sørget for pøser og øl i Strædet efter koncerten, hvor der både blev sunget og drukket, en dejlig tradition.

Skål!!

Men det var endnu ikke tiden til at gå på Juleferie. Den 14. december var der igen bud efter os. Gruppen omkring Hornbæk havn afholdt julemarked og havde spurgt om vi gerne ville deltage. Det sagde vi ja til hvis de til gengæld ville betale lidt til korets kasse. Og de sagde ja, så nu kan vi smykke os med titlen "Professionelt Mandskor" flot ikke?

Vi er i bestyrelsen blevet enige om at der i år vil blive afholdt juleafslutning i koret før arrangementet i Sct. Mariæ Kirke, således at dette bliver den sidste gang vi ser hinanden før jul. Det er selvfølgelig under forudsætning af at Kvindekoret ikke flytter koncerten til et tidligere tidspunkt.

Mandag den 19. januar 2009, var det Ricards tur til at fylde 75 år. Vi var mange der mødte op kl. 8.00 om natten, bortset fra sangerne i 2 baserne.

På nær Thomas svigtede alle andre, og det blev bemærket at han blev svigtet af sine egne. Det gik dog alligevel og efter afsyngelse af Finlandia lod han sig formilde og inviterede ind på morgen mad.

Også i denne måned har der været en rund dag. Det var torsdag den 5. februar hvor Svend fyldte 70 år.

Morgenmaden blev serveret her i foreningen og det var hyggeligt, Faktisk var vi et par stykker der for en gangs skyld blev misundelige på "pensionisterne" der bare kunne forsætte med at nyde det når vi andre skulle på arbejde.

I weekenden den 7. og 8. februar var der 5 man fra koret der tog på sanger-kursus i Vandel. Det var en fantastisk fin oplevelse med megen sang, indlæring af ny sange og indstudering af frasering. Om aftenen var det fantastisk underholdning af deltagerne. Vi var 125 sangere med minimum 25 i hver gruppe. Faktisk var det så godt at jeg håber der vil være flere tilmeldte fra vores kor når der igen næste år indbydes til sangerkursus for mandskor i Vandel.

Vor gamle sanger Ausbjørn er stadig sygemeldt, men jeg håber det snart går den anden vej så vi ser ham igen i det nye år. Han kan om nogen være pisse irriterende, men på en eller anden måde kan man også komme til at savne hans dumme historier, kvikke bemærkninger og gode basstemme.

Rent kormæssig har året også været fint, og selv om vi har mistet et medlem. Vi har haft en tre fire nye sangere på prøve i løbet af året, og ud af dem har vi fået et nyt

medlem, Verner Knudsen, som jeg gerne vil benytte lejligheden til endnu en gang at byde velkommen.

Sådan er året gået når man ser det helt overordnet, og man kan vel sige at det ikke har været så ringe endda.

Når vi ser ind i det nye år er der allerede et par ting der ligger fast. Den 10. maj er der Majarrangement og den 24. oktober er der Oktoberfest/Høstfest, så disse to datoer må i godt reservere allerede nu.

Måske nogen medlemmer der undrer sig over hvad vi ellers har lavet i bestyrelsen i løbet af året?

Til de der ønsker dybere indsigt er der mulighed for at læse referaterne fra årets bestyrelsesmøder i protokollen der er fremlagt her på bordet. Den må ikke tages med hjem som spændende nat lektüre eller fjernes fra lokalet da vi har besvær nok med at huske hvor det er den er henne lige nu. Der ligger også en kopi af den tidligere protokol hvis nogen skulle være interesseret.

Udlejningen af huset har været pæn, men det kan blive bedre. Vi har jo gennem de senere år været inde i en fantastisk opgangsperiode hvor vi har haft mange penge mellem hænderne. Dette har blandt andet ført til at mange har valgt at betale sig fra det når der skulle holdes fest. I stedet for at leje et lokale og sørge for madden selv har man henlagt sine arrangementer til restauranter og festlokaler hvor man bare skal sætte sig ned og så er det hele parat.

Denne tendens ser nu ud til at være ved at vende. Man er igen begyndt at se på hvad tingene koster og det er en fordel for vores lokale der jo er pænt, funktionelt og så ligger "lige henne om hjørnet". Vi får i alle tilfælde mange forespørgsler hvoraf en stor del ender med udlejning.

Vi er også en stor tak skyldig til Merete for den måde hun vedligeholder vore lokaler. Her er altid rent og pænt, faktisk pænere end der har været i mange år så vi må håbe at hun forsætter lang tid endnu.

Når man ikke har mere at sige bør man slutte så det gør jeg nu ved at bede jer om at rejse jer op og udbringe et trefoldigt leve for vor 161 år gamle forening.

Tak for opmærksomheden.

Peter Soelberg  
Formand