

# Helsingør Haandværker - Sangforening

*Stiftet den 30. januar 1848*

## HHSF's Generalforsamling den 05.02.2008

### *Bestyrelsens beretning ved Formanden:*

Vi er atter forsamlet hér meget tæt på ét år efter sidste Generalforsamling den 6. februar 2007. Den 160. sindstyvende af slagsen, må man formode, dog med lidt usikkerhed, idet der jo har været tale om mørke begivenheder i de forgangne århundreder, især i 1940'erne.

Det forgangne år er forløbet ganske roligt og uden større begivenheder af betydning for selve Sangforeningen.

Alligevel har vi kunnet fejre forskellige muntre events i tiden, der svandt.

Vi startede denne munterhed med sangerbroder Henriks 60 års dag, hvor denne venlige og lune mand havde inviteret folk og fæ fra nær og fjern den 17. marts dér om morgenen, hvor vi samledes udenfor på Mellemvangsvej nervøst afventede signal om at komme indenfor. Det fik vi heldigvis, og vi drak kaffe, sang, spiste og nød det i et par timer, hvorefter vi sivede bort til vore forskellige gøremål.

Tirsdag den 1. maj....., minsandten...., havde Wiibroes Bryggeri inviteret Sangforeningen samt andre prominente gæster til Strandgade i Skibsklarerergården - snart vores andet hjem - for at kaste glans over indvielsen af deres nye mikrobryggeri. Der indgik dejlige smagsprøver ad libitum tillige med pølser og andet godt af fast karakter. En anke havde vi dog: Det var ganske enkelt en katastrofal placering dér oppe på den meget smalle svalegang, hvor vi knapt kunne være. Vi ydede derfor ikke dén gode indsats, som vi normalt roses for, men høstede alligevel pænt bifald. Godt røde i kinderne af den mørke bryg, som kun sælges fra Klarerergården, splittede vi op.... og havde i øvrigt aflyst sangøvelserne dén tirsdag aften.

Søndag den 13. maj samledes vi i vores gode hus til den årlig maj-koncert, hvor alle de kendte venner deltog. Igen et fint arrangement med beviset på, at sangerne og deres nære står sammen og løfter byrden, det nu engang er, i flok. Så smukt, så smukt.

En pæn del af øve-aftenerne igennem vinteren og foråret gik med indlæring i noget så...ja..næsten konfliktfyldt som arbejdersange..! Jeg mener..: I vore dage..! Med nogen spænding forelagde bestyrelsen jo tidligere invitationen fra FOF om at deltage i temaet omkring industrisamfundets udvikling i Danmark. Det indebar som

omtalt de pågældende arbejdsange, som koret gik til forholdsvis fordomsfrit og ordentligt. Det var jo en slags øjenåbner omendskønt ren nostalgi for no'en af os i hvert fald. En sjov oplevelse, som var med til at sætte så meget i relief i forhold til vores moderne tider. Den megen mas med indlæringen blev i nogen grad skæmmet af, at studieforløbet i FOF-regi blev beskåret med 50% idet Espergærde-arrangementet blev skåret væk, således at vi nøjedes med at mødes den 24. maj på Græstedgård i Kokkedal, hvor vi blev godt modtaget, hyldet og senere bispist med den gode danske mad, som var kendt i dén tid.

En lærerig og sjov oplevelse.

Torsdag den 14. juni var vi inviteret til Sommerkoncert arrangeret af Helsingør Kvindekor på Hovedbiblioteket - ganske som sædvanlig. Og ganske som sædvanlig blev vores indsats påskønnet så nydeligt. Det er en god oplevelse at deltage i denne koncert med et interesseret publikum, som kan vurdere kvalitet, og vi kommer gerne igen.

Så var det jo, at vi skulle holde sommerferie frem til den 21. august, men, men... en vis foretagsom og initiativrig herre, som tidligere havde truet med at gå på pension fra sine daglige sysler i museumsregi, nemlig det ærede medlem Finn Duus gjorde alvor af truslen og havde annonceret sin afskedsreception på Klarerergården den 31. juli.

Det lykkedes lige akkurat dér i ferienesæsonen at stille et kor, der kunne præstere de 4 stemmer, der kræves. Vi klarede da Hawai-sangen, f. eks.

Et hyggeligt arrangement med retfærdige og fortjente hyldesttaler til vores ven Finn.

Onsdag den 15. august kl. 9 mødtes vi på Mejsevej 6 i Helsingør til morgenkaffe og ditto-brød. Vores æresmedlem August Marker fyldte nemlig 80, og dét kunne vi ikke sidde overhørigt. Vi sang de obligatoriske og listede afsted lidt senere. Ja, jeg ved ikke rigtigt...Det gør på en eller anden måde lidt ondt at se denne så tidligere vitale, hjælpsomme, humoristiske og underfundige sangerbroder visne og på en eller anden måde sygne hen...uden at vi evner at gøre noget. ...**Men vi kan mindes de gode tider med ham, kan vi...!**

Som nævnt tidligere var 1. sangaften efter ferien den 21. august, hvor vi var 2/3 af koret, der dukkede op. Al begyndelse er svær, og der er stadig folk på ferie på dét tidspunkt, sådan er dét.

Vi gik straks i gang med øvelserne til Kulturnatten fredag den 28. september, hvor det forløb lidt problematisk med sangen i Toldkammerets café. Der var for megen støj, ganske enkelt. Væsentlig bedre gik det med vores indsatsovre hos

Kunstforeningen i hal 13 på værftet, hvor vi blev ydet retfærdighed. Det er/var en dejlig akustik til sådan en optræden som vor.

Gung-gada-gung allerede dagen efter - lørdag, hvor vi var nogle få stykker, der entusiastisk og nysgerrig havde tilmeldt os et kursus, der skulle understrege, hvor stor en del af musikken, der ligger udenfor nodearket..og efter indstuderingen af selve noderne..! Der blev også taget fat i direction med tilhørende dynamik, frasering og agogik...altså en metode til at få værket til at lyde godt i nuet....hvilket selvsagt er forskelligt om et år, da det så ikke er nuet mere, men anderledes...hmm. Kort sagt...følge med tiden, venner. Det skal ikke nødvendigvis lyde ens til alle tider. Det er dét, der menes.

Derudover var også sangernes stemmer og teknik i rampelyset tilsammen med klanglige forskelle.

En dynamisk ung mand, den gode Phillip Faber, som har meget på hjerte og er god til at lære fra sig var gurun denne dag. Han har jo en finger med i spillet som dirigent hos Glostrup Sangforening tillige med Espergærde-koret. En god oplevelse for os og også hyggeligt at køre hjem med S-tog og Kystbanen og snakke og nyde en pilsner.

Lørdag den 10. november...den dag med hagltæppe over det meste af lands-delen var der inviteret til Mortensaften eller mere officielt Efterårsfest i Sangforeningen. Vi havde atter allieret os med Kokken og Jomfruen og et par unge piger fra nærmiljøet til at servere og tage køkkentjansen.

Jeg skal nøjes med at konstatere, at man bør gå nye veje i fremtiden. Blot et godt og velment råd til den nye bestyrelse.

Ellers en meget, meget hyggelig aften med god stemning, musik og dans.

Ind imellem havde vi dén fornøjelse at kunne byde vores dirigent Poul hjertelig velkommen i den lille, exclusive skare af æresmedlemmer i Helsingør Haandværker Sangforening. En stor glæde for os og samtidig en påskønnelse for din store indsats for koret, Poul, gennem mange, mange år.

Det står jo i forvejen på det smukt kalligraferede dokument, du modtog samtidigt, men skal retfærdigvis gentages.

Om der er flere udnævnelser på vej, vil vi lade den nye bestyrelse tage stilling til.

Vi er nu fremme ved julemåneden, hvor begivenhederne startede med julekoncert i Sct. Mariæ Kirke, som jo også hedder Klosterkirken. En forventningsfuld koncert, der viser interessante sider af menuen - nåja, **repertoiret** i de forskellige kor.

Vi klarede os skam udmærket, sådan til sidst...idet vi skal beklage, at 50% af 1. tenorerne har anskaffet sig et køretøj med ringere motorkraft end den tidligere ekvipage... Alligevel glæder vi os først og fremmest over, at han kom uskadt frem, og

at det lykkedes endnu engang at komme i land med et godt resultat til denne gode begivenhed.

Fredag den 14. december kunne Koret også være bekendt ...godt og vel endda. Den nuværende formand tillod sig at fylde 60 og havde inviteret til gilde i Espergærde.

I kom, så og sejrede...og mange af Jer endda med Jeres *charmante* ledsagere som akkompagnement til en helt fantastisk fest og en god, venlig, løssluppen og helt igennem munter stemning kronet af en klog, analyserende, vittig, intelligent og meget påskønnet tale af Ausbjørn. Mange, mange tak for dét alle sammen og tak for sangene. For første gang kunne jeg stå og nyde det og få en overhøring af, hvad det i det hele taget ér, vi står og synger. Dét var interessant.

4 dage efter, den 18. havde vi Juleafslutning hér i huset. Som sædvanlig en god, hyggelig aften med dejlig mad frembragt af kvikke, innovative og krævende gourmand'er blandt korets funklende medlemsskat. Sågar en hymne...nåja, en vise, frembragt af vort nye medlem, 2. bassen Kurt Vittrup, var med til at hæve denne aften op over det grå havregrøds-niveau, som en vinteraften kan være. Velkommen således til dig, Kurt. Proponeringen af dette sidste medlem viste sig således at være retfærdiggjort. Tak, Verner...og Ole, som jo var med til at bære.

Der har været kritiske røster m.h.t. datoen for juleafslutningen. Mange mener, at den burde lægges den første tirsdag efter Julekoncerten...hvis vi da ellers kan håbe på gen-invitation. Det må vi tage op senere.

Tirsdag den 8. januar 2008 var første øveaften i det nye år. Vi konstaterede, at den næste runde fødselar var travlt beskæftiget med at stege frikadeller, således at vi kunne øve i fred og lave arrangementer uden indblanding.

Det var nemlig lørdagen efter, at vores gode ven, 1. bassen Erik Gelardi Mikkelsen holdt 70 års fødselsdagsfest i sit dejlige hjem nær Smørhullet, hvor han i dagens anledning havde ladet selvsamme anlæg oversvømme, så vi havde fornøjelsen af en pragtfuld udsigt over søen mod vest, denne sø formentlig indeholdende skarver, skalleslugere, havmåger.....ål og gjedder, endda og måske. Vi observerede dag dog kun et par dejlige rapænder, der havde forvildet sig ind i vores selskab. En dejlig, dejlig eftermiddag, som vi siger mange tak for, Erik.

Tirsdag den 29. januar...ja, det var såmænd i tirsdags, fejrede vi vores kære Forenings 160 års fødselsdag, som dog var dagen efter. Det er altså en stærk oplevelse, og vi bør alle dvæle ved denne dato: **30. januar 1848...!! Tænk efter...!**

At dette faktum gør vores Forening til én af de 4 ældste Sangforeninger i Danmark er i sig selv en præstation...også af os, de nulevende.  
Men tænk på vore forfædre, som lagde fundamentet til denne Forenings beståen og udfoldelse.

**Lad os ære dem. Lad os skåle for dem lige nu..! Skål forfædre..!**

Tilbage til nutiden: Ørn havde knyttet kontakt til Dagbladet, hvorfra navneredakteur Kenn Andersen stillede op og deltog i løjerne. Senere kom fotograf Lars fræsende og var ude af døren, inden vi fik stukket ham en tallerken med kniv og gaffel og et stykke med noget..

Vi fik en fin og elegant omtale dagen efter i avisen med foto og sådan. Jo, det var en go' aften.

Det har som nævnt allerførst været en rolig periode..

Alligevel har der været rumlen i kulisserne, og det rører sig mestendels om vores Sangerhus. Der har været plusser og minusser.

Lad os tage minusserne først, for plusserne huskes bedre, når de kommer til sidst.

Minusserne er, at vi må bruge en del tid at renovere vores hus i allernærmeste fremtid. Det er noget Sanforeningen selv må stå for, idet Kulturudvalget ikke er motiveret for noget som helst støtte - som tidligere redegjort for. Det er derfor vigtigt, at vi alle på vores måde vil rette ind og gi' en hånd, når den ny bestyrelse be'r om hjælp.

Et andet minus er, at FOF har forladt os og fundet andre lokaliteter med den uheldige følge, at vores likviditet vil komme til at lide voldsomt efter tabet og indtil vi har fundet en ny lejer i dagtimerne. Byskolens brand har medført en henvendelse fra skolens leder til vores vicevært. Desværre kom der ikke noget ud af dét, eftersom de fandt på noget andet.

Hvis nogen hører noget, så hold jer endelig ikke tilbage.

De positive ting er, at vi jo har fået et dejligt nyt køleskab, og vi takker Sydkystens El-forretning hér repræsenteret ved Verner for meget gunstige vilkår og så for installationen, herunder hjælp fra Ørn og Ausbjørn. Denne sidstnævnte sangerbroder har endvidere begavet Foreningen med det nye, meget lækre komfur med ovn, hvilket har bragt vores køkken et kvantespring frem mod et ideelt sted at opholde sig. Vi takker Ausbjørn mange gange for alt dette.

Tak til Webmaster'en, som vi konstaterer hele tiden krydrer vores hjemmeside med facts og opdateringer i al almindelighed og små snurrige animationer, således at

dyndet aldrig får en chance for at bundfælde sig og rådne op. Altid i bevægelse. Tak for din tid, Peter.

God og stor hjælp har også Kim ydet både m.h.t. den konstante kamp med at få huset her til at fungere både organisatorisk, men også praktisk, idet han har brugt noget af sin fritid og ganske egenhændigt pudset vinduer i hele hytten.

Kim vil formentlig senere komme ind på de forskellige problematikker omkring huset, når han sammen med Søren aflægger regnskab om lidt.

En tak vil jeg også rette til den samlede bestyrelse, som har mødtes 6 gange i det forløbne år under god ro og orden.

Til sidst vil jeg rette en varm tak til vores energiske og vedholdende dirigent Poul, som atter har brugt en sæson på at dygtiggøre os. Mange tak.

Vi bemærker, at han på det sidste har bevæbnet sig med forskellige slagvåben såsom krykstocke og gipsben. Jeg skal således opfordre korets medlemmer til at føre sig frem med høvisk tale, respekt og korrekt optræden for ikke at påkalde sig dirigentens vrede...!

Ja, ja. Poul, vi kender selvfølgelig årsagen og ønsker dig alt muligt lykke og held i behandlingen og god bedring.

Disse gode ønsker gælder i øvrigt også Ove.

Mange tak for opmærksomheden.

Thomas Lindskov

Fmd.

2002 - 2008