

# *Helsingør Haandværker Sangforening*

*Stiftet den 30. januar 1848*

## **HHSF's Generalforsamling den 22.02.2005**

### **Bestyrelsens Beretning ved Formanden:**

Igen er et år - godt og vel - henrunden siden sidste generalforsamling den 17.02.2004. Jeg synes, det er gået ret så stærkt.....som sædvanligt.

Vi var bekymrede dengang over det truende byggeri på nabogrunden hér bagved, men tilsyneladende har vi intet at frygte p.t., eftersom det fortælles på egnen, at bygherren har mistet luften. Det betød, at vi slap for at tage det tungere skyts frem for at retfærdiggøre os. Jeg skal takke vore aktive medlemmer for gode argumenter, research og kærlig bekymring for vores Forening og dens hus og ellers melde faren forbi for denne gang.

Et arrangement, som vi havde forberedt os på gennem længere tid - bl.a. vor gode ven Olav...nu, ikke sandt - skulle løbe af stabelen den 3. april..i Nakskov i anledning af deres 100 års jubilæumsfest.

Vi havde ladet os bestikke.....i denne forbindelse...idet henvendelsen gik igennem vore ganer og maver: Nakskov var usikker i Tryggvason, som vi jo skulle fremføre i fællesskab - og ville gerne øve mere med os end oprindeligt planlagt.

Derfor lokkede de med fri frokost, og vi bed på....! Godt det samme, for deres dirigent så skriften på væggen og overlod klogeligt dirigentstokken til vores Poul, som magtede opgaven til fulde og spredte denne u-definérlike beskedne selvtillid til Nakskov-sangerne, som voksede med opgaven og smilede fra øre til øre af bare satisfaktion over deres indsats....en slags forløsning, kunne vi mærke. De kunne jo godt...og også vi. TAK for dét, Poul.

Vi festede så dejligt bagefter og drog hjemover, trætte og velnærede....

En dejlig begivenhed bragte os sammen få dage efter, nemlig Dorte og Gert Dyhrbergs sølvbryllupsfest i Julebækhuset den 7. april. Vi sang og skyllede så efter i de frastødende lokaler, hvor øllet blev til-båret af selveste gommen iført cigar og turtleneck sweater. Meget hyggeligt, for også Nete og Richards halv-hemmelige vielse blev offentliggjort ved denne lejlighed. Vi ønsker alle brudepar en god vind fremover.

April rummede også en 40 års fødselsdag, idet Jesper tillod sig at runde dette hjørne den 17. Vi var inviteret til en fest af format i idrætslige omgivelser, hvor vi

underbyggede og respekterede omgivelserne ved at bøje armen og motionere på vej til og fra fadølsanlægget. Vi sang dog også som sig hør og bør, og det var vist i orden.

...men, men, men: April var ikke færdig med at feste, så den 29. mødtes vi i Holmene, hvor vores tapre øl-mand Erling gik fra dreng til mand, idet han rundede de 50. En meget hyggelig, solbeskinnet morgen, hvor vi naturligvis sang et par numre og frostsikrede os.

Vi måtte vente godt 14 dage, før den næste begivenhed i korets kalender, lørdag den 15. maj oprandt: 60 år...og denne gang gik stafetten til Axel, som lokkede os op ad finurlige trappetrin og stier og lod os nyde udsigten over søen med dens særegne lysforhold og sådan... Også hér brød vi ud i sang og lyttede gerne til Shanty-koret, som gav et nummer til bedste.

Gung-gadda-gung gik det til næste dag, da vores egen Maj-koncert løb af stabelen søndag den 16. maj. Alt-i-alt et lydefrit - mærkeligt udtryk, ikke - arrangement - paradoksalt, men sandt. Det kørte med vellyd derudad med LaCorius, De to Troubadourer, fællessang og os selv ikke at forglemme. Igen var de gode hjælpere på plads med at få arrangementet til at køre. Tak til dem alle lige fra kassedamen til dække-bord-konerne, dirigenten, øl- & Vinmanden, grill-masteren og opryderholdet.

Koncentrationen af festivitas'er ville tilsyneladende ingen ende tage. Vi måtte af sted igen: Bøgebakken var adressen: Der stod Gert på skiltet. Han cyklede...så at sige forbi de 60 i afslappet stil og vi stillede naturligvis op i stærkeste udgave....og tilbragte et par hyggelige timer.....inden det blev for hyggeligt, for det var jo hverdag, og frosten var gået af jorden..?!

Ca. 14 dage efter, helt nøjagtigt den 4. juni - en fredag - stod den på et Visens Venner arrangement, denne gang i EspergærdeCentret, hvor Finn Duus var solist og vi havde fornøjelsen at afløse lift senere. Vi klarede opgaven fint og tog i 2. halvleg "Det Glade Værtshus Matthiesen" med storm, idet indehaver Michael med tårer i øjnene serverede Gl. Dansk "for free". Han havde jo ikke hørt noget lignende, lækkert....for han var jo kun vant til Tubal Kain på gentagne Pinsemorgener....og vi sang jo rigtigt 4-stemmigt..! Nå, al respekt for vore kolleger i Tubal. Vi hører jo sammen og skal hjælpe hinanden, Hvilket vi gør med fornøjelse.

Torsdag den 17. juni sluttede vi sæsonen af med den efterhånden traditionsbundne sommer koncert arrangeret af Kvindekoret. Vi klarede os - pr. definition - fint og

høstede behørigt - og hørligt - bifald. Et ydmygt hjertesuk undslipper os dog på vegne af Kvindekoret: Kunne deres dirigent dog drosle sit klaverspil ned til det halve decibel-niveau ville det kunne løfte anstrengelserne til det lidt mere elegante. Undskyld..dette var en subjektiv iagttagelse.

Et arrangement havde længe spøgt i for-sæsonen, nemlig indvielsen af Hornbæk Sognehus. Det var Jytte Kvindekor-formands fortjeneste og forbindelse, der atter slog til. Hun er samtidig formand for menighedsrådet. Der var nogen usikkerhed om datoen, men endelig....søndag den 17. august oprandt dagen. Vi mødtes ved bygrænsen..nogle af os ..for vi skulle jo øve efter den lange sommerferie, men noget gik ikke som planlagt, så vi tog os en dåse i stedet. Dog, dog....de vildfarne fandt lyset og vejen, og vi klarede den atter i fin stil med klar sang og i selveste Bispens selskab. Arkitekten, Ebbe Kindt-Larsen, hvis hjertebarn vi døbte sammen med de øvrige .tilstedeværende, var svært godt tilfreds med vores indsats, som han betegnede som "meget velklingende" og "godt sunget". ....Og han er ikke gavmild..!

1. sangaften var den 17. august, og vi startede indflyvningen til Kulturnattens arrangementer. Vi havde regnet med et frikvarter i form af en Høstfest lørdag den 11. september, men måtte aflyse p.g.a. alt, alt for mange afbud til denne, gamle, genoplivede fest. Lad det aldrig ske igen.

Vi har heldigvis garderet os til næste fest i Høstens Tegn, nemlig den ....., så venligst notér..! Der er ingen undskyldninger.

Nævnte Kulturnat var således det første arrangement, sådan af fælles art, i efteråret.

For første gang i nyere tid sang vi i Toldkammeret. Det gik så godt, at vi blev budt velkommen en anden go' gang. Der var et stort publikum tilstede, og det er jo netop dét, vi gang på gang efterlyser. Applausen var stor og fortjent.

2. halvleg stod i Scandlines' terminal, og også hér gik det godt. Vi må fortsætte den gode udvikling også i dette år.

Oktober bød på invitation til Generalforsamlingsunderholdning hos de sammenlagte politiforeninger. Det foregik på Politigården tirsdag den 19.10 og forløb fint, omendskønt der var en del klirren med porcelæn og bestik.

Så timingen kunne være bedre. Det skulle være til at løse ved et forhåbentlig kommende arrangement derude.

Lørdag den 20. november løb vores høstfest af stabelen, nu i form af en solhvervsfest.

Vi havde engageret en duo til at underholde os. Det gjorde de udmærket og også trak-  
tementet var udmærket, selvom sovsen kunne have været noget lunere. Vi havde  
denne gang måttet handle ude i byen hos Kokken og Jomfruen via Internettet. Det  
viste sig at være prismæssigt yderst rimeligt og ellers god kvalitet. Mange  
medlemmer havde hørt bestyrelsens opfordring til at medbringe en sjat til kaffen.  
Tak for dét. Og så gik dansen ellers. En dejlig aften.

Julekoncerten i Mariæ Kirke torsdag den 2. december forløb uden komplikationer af  
nogen art, tværtimod. Vi fik ros af flere og vores nye tradition med alene at lade  
dirigenten kvittere for bifaldet blev en succes. Vi sangere stod flotte og ranke. Se  
blot på det smukke foto fra Dagbladet. Meget stemningsfuldt.

Et enkelt arrangement mere fik vi presset ind i vores kalender, nemlig sang i  
EspergærdeCentret den 18. december, en lørdag eftermiddag. Vi måtte undvære  
nogle sangere, men alligevel gav vi en habil koncert og hyggede os bagefter hos  
Matthiesen, som måtte indkalde extra personale til assistance i baren. Vi gave et par  
numre til bedste og Ausbjørn gav så venligt en omgang. Tak for dét.

Vi havde den fornøjelse i januar, at vores gode sangerbroder Finn Truels rundede  
hjørne og bød på smørrebrød hér ultimo januar på en tirsdag. Det var en rigtig  
hyggelig aften, som altid, havde jeg nær sagt.

Det første fælles-ude-arrangement var den netop overståede Visens Venner aften på  
Julebækhus, hvor vores gode sangerbroder Finn Duus var vært. Det klarede både han  
og vi i fin stil, selvom starten var lidt haltende.

Det var en rigtig hyggelig aften, hvor en pæn del af os havde booket pladser til  
spisning sammen med vores partnere og ellers nød den øvrige underholdning med Iben,  
Jarlen, vores egen Poul og Grethe, Frode Veddinge og så den altid festlige fællessang.  
Der var booket fuldt op og stemning var i top.

I årets løb har vi haft den fornøjelse at kunne hilse på 2 nye sangere, nemlig 2.  
tenoren Henrik Juel-Berg og 1. bassen Bruno Kyhl. Hjertelig velkommen til de to, som  
allerede synes at være faldet godt til i vores kor. Vi håber på et godt, mangeårigt  
samarbejde og venskab.

Vores Forening tæller nu 25 aktive sangere foruden vores Dirigent. Ganske pænt  
medlemstal, må vi konkludere, eftersom det er længe siden - meget længe siden - at  
vi har kunnet mønstre en så pæn tilslutning.

Se dette var et tilbageblik over året, der gik. Vi kan nu vende os om og rette blikket  
mod kommende spændende begivenheder såsom Landssangerstævne i Køge i maj og

lidt senere også vores eget Maj-arrangement. Til sidstnævnte kan vi glæde os til en ny solist, som kommer i stedet for Britt og Almer, der desværre for os, men sikkert godt for dem, ferierer på en græsk ø.

Vi har i den forløbne periode siden sidste Generalforsamling forsøgt at få Kommunen ud af busken m.h.t. drøftelser om forlængelse af vores aftale om rådighedsret, som udløber nu til sommer. De har jo kun villet forlænge den i tre år, efter at den udløb efter 10 år i den første periode, men tiden er åbenbart til kortere aftaler. Vi har først haft held til at få aftalt et møde for få dage siden, for Kulturchefen er en travl herre. Til dette møde har vi nedsat et husudvalg, som består af Ove, Ørn, Kim og undertegnede. Vi mener at have fundet en stærk konstellation af eksperter hver især, der vil kunne forfægte vore synspunkter på bedste vis. Dét, drejer sig om, er jo at få Kommunen til at overholde den aftale, de selv har skrevet under på for 13 år siden. Vi skal have dækket vores driftsunderskud, helt enkelt, ellers må gå nye veje.

Vi har i det forløbne år holdt 6 bestyrelsesmøder, altid i en god, kreativ ånd, der emmer af velvilje og omsorg overfor vores Sangforening. Det vil jeg gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for.

Jeg vil også gerne takke vores sangere for den altid positive ånd og hjælpsomhed, der bliver Foreningen til del ved de for skellige arrangementer. Tak for dét.

Med venlig hilsen

Formanden